

We deelden het eerste couplet van het bekende kerstlied 'Kom tot ons de wereld wacht' op onze [Facebookpagina](#)

met de oproep om mee te schrijven aan nieuwe coupletten. Bekijk hieronder het resultaat:

Kom tot ons, de wereld wacht,

Heiland, kom in onze nacht.

Licht dat in de nacht begint,

Kind van God, Maria 's kind.

Kom tot ons, de stilte doet pijn.

In een tijd van samen zijn

Door een lied, gesprek of een woord

Niet alleen, maar even gehoord.

[\(Annemarie Van Der Boor-de Heer\)](#)

Kom tot ons geef perspectief

Want ons leven is U lief

Klein en kwetsbaar als een kind

Licht dat in de nacht begint

[\(Geranne Tamminga van Dijk\)](#)

Kom tot ons, U kent het leed

van de wereld, die vergeet

dat bij U het licht begint.

Licht dat alles overwint.

[\(Paula van Beveren\)](#)

Kom tot ons en lock uzelf down.

Netflix lokt ons met The Crown.

Maar een doornenkroon, die wint:

corona voor het Kribbekind.

[\(Gert Meijer\)](#)

Kom tot ons, al zijn we bang,
en al duurt ons 't wachten lang,
Maranatha! Heer, uw kerk,
wacht op U. Voltooi uw werk!

[\(Gerard Nederveen\)](#)

Kom tot ons, Heer, maak ons vrij
en verlos ons, bidden wij.
Laat uw macht weer gelden, Heer!
Geven wij U alle eer.

[\(Matthijs van der Welle\)](#)

Kom tot ons, we zijn op slot,
en het leefruim is beknot,
onze ruimte werd zo klein -
wilt U onze ruimte zijn?
(Anje de Heer)

Zo is er een gezamenlijk geschreven kerstlied anno 2020 ontstaan, waarvan de coupletten los van elkaar gezongen, geneuried, uitgesproken kunnen worden. Een lied dat in deze adventstijd in veel talen en op veel manieren klinkt.

In het Duits, met de tekst van Maarten Luther en muziek van Bach 'Nun kommt der Heiden Heiland', in het Latijn 'Veni redemptor gentium' of in een Nederlandse Liedboek of Sela-versie.

Dit is de derde bijdrage voor Advent in tijden van Corona.