

Mijn Asafpsalm

Naar Psalm 80

*God, keer ons lot ten goede,*

*Toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.*

Uw gelaat, God, zie ik niet.

Wat zie ik wel? Ik zie mensen.

Mensen blij en verdrietig,

Mensen machteloos boos.

Ze proberen te leven

Met zichzelf en elkaar,

Maar steeds gaat het mis.

Een oorlog, een ruzie, een klap.

Mensen zie ik overal,

Maar U, God, zie ik niet.

*God, keer ons lot ten goede,*

*Toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.*

Zoals Asaf. Mensen zag hij,

Vreemde mensen in Israël.

Soldaatmensen uit Babel,

Uw wijngaard door, stampend,

Wroetende zwijnen, onrein.

Plat ging de tempel, brand in de stad.

Mannen gevangen, vrouwen genomen,

Kinderen tussen het puin.

Mensen zag hij, slechte mensen.

Uw gelaat, God, zag hij niet.

*God, keer ons lot ten goede,  
Toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.*

Toen kwam U. Uw gelaat lichtte op,  
Maar zagen ze het? Een mens  
Zagen ze, die goed wilde doen,  
Die zorgde en heelde en nederig was.  
Een mens ook die handelaars wegjoeg  
En bij corrupte beambten dineerde  
Zodat ze hun geld aan de armen doneerden.  
Een mens zagen ze en ze lachten hem uit.  
Ze nagelden hem aan het kruis.  
Uw gezicht, God, zagen ze niet.

*God, keer ons lot ten goede,  
Toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.*

Waar tussen de mensen, God,  
Licht vandaag Uw gelaat?  
Toon het mij, geef me hoop,  
Eeuwen van mensenmacht maken me bang.  
De mensen, ze willen vaak wel,  
Maar redding brengen die duurzaam is,  
Dat kunt U alleen en ik zie U niet.  
Hoop heb ik nodig, geef me geloof,  
Voordat de vlam van de liefde versterft.  
Een mens ben ik, God, en ik bid.

*God, keer ons lot ten goede,  
Toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.*