

Wij zijn trots op onze alumni

De Theologische Universiteit te Kampen was nooit groot. Toch studeerden er sinds 1854 veel studenten. Op 25 mei is er een alumnidag voor iedereen die er ooit college liep. Voor de gezelligheid. Maar ook omdat de universiteit oud-studenten meer te bieden heeft dan ze misschien denken. Een interview met historicus George Harinck en pr-medewerker Eline Akkerman.

Tekst: Koert van Bekkum
Beeld: Lyanne de Haan-Wilts

Hoeveel studenten hebben er aan de TU Kampen gestudeerd?

Harinck: 'Vanaf 1945 ongeveer zeventienhonderd en daarvoor zo'n veertienhonderd. In 1854 werden diverse predikantenopleidingen samengevoegd en maakte de School een vliegende start met zestig studenten. Na de Vrijmaking in 1945 ging de Hogeschool aan de Broederweg verder met ongeveer hetzelfde aantal. Het aantal studenten varieerde erg. Het dieptepunt lag ergens in de jaren vijftig toen zich maar één nieuwe student inschreef, en het hoogtepunt in de jaren zeventig. Rond 2000 was er weer een dip. Sindsdien zijn er open dagen. Tegelijk blijft meestal onduidelijk waarom studenten wel of niet komen. Tegenwoordig lijkt het imago Kampen parten te spelen. En het feit dat kerk en theologie tegenwoordig minder bepalend zijn in de samenleving als geheel.'

Hoeveel studenten zijn er in een pastorie beland?

Harinck: 'Gemiddeld iets meer dan zestig procent. Het beeld dat vroeger veel studenten dominee werden

en nu weinig, klopt niet. Ook toen kwamen drie op de tien studenten in een ander beroep terecht. Dat aantal ligt nu iets hoger. Voor 1900 had je wel meer oudere studenten. Later werd het onderwijssysteem meer gereguleerd en meldden zich juist vooral 18-jarigen. De laatste jaren verandert dat weer. Met de huidige nadruk op blijven leren komt de optie van een late roeping of tweede loopbaan weer in beeld. De oude tijden herleven een beetje.'

Was de achterban altijd betrokken op de universiteit?

Harinck: 'Dat is heel wisselend. Altijd was er zorg om kerken die niet wilden meebetalen, vooral tussen 1892 en 1944, toen Kampen concurreerde met de Vrije Universiteit. De decennia na de Vrijmaking genoot de Hogeschool de meeste steun uit de kerken. Maar in 1902 was de School bijna verdwenen. Altijd moesten de hoogleraren en curatoren enorm leuren om geld voor een extra docent of het hospitium voor de studenten. Dan stond er een berichtje in het kerkblad dat er tachtig cent was binnengekomen uit Bussum. "Wie maakt er een tientje van!?", schreef Klaas Schilder dan.'

De universiteit wil de band met de oud-studenten aanhalen. Waarom?

Akkerman: 'Allereerst omdat we trots zijn op onze alumni en op wat ze na hun studie hebben gedaan met wat hen hier is aangereikt. Het wordt tijd dat hardop te zeggen. Verder zijn ze onze schakel met de praktijk. We zijn benieuwd naar hun ervaringen. En hopelijk zien ze ook in hun eigen gemeente nieuwe

potentiële studenten. Die kunnen ze actief informeren en enthousiasmeren.'

Harinck: 'De band tussen universiteit en kerk is niet vanzelfsprekend. We hebben ambassadeurs van de universiteit nodig. Onze alumni zijn dat, of ze het nu beseffen of niet. Sommige dominees zijn al als stagebegeleider bij de universiteit betrokken. Maar de band, ook met niet-predikanten, kan op veel meer manieren vorm krijgen. De universiteit levert niet alleen afgestudeerden, maar ook bezinning aan kerk en maatschappij.'

Waarom zou een oud-student ambassadeur van de TU Kampen moeten zijn?

Akkerman: 'Om iets terug te geven aan de school of universiteit.'

Harinck: 'Je studiejaren zijn heel vormende jaren. In Amerika zie je mensen rijden met een bumpersticker: *Alumnus Calvin College*. Dat is niet voor niets. Tussen je achttiende en vijftiengste word je bewuster

'Alumni zijn onze schakel met de praktijk'

mens. Je studie helpt je daarbij. Een universiteit is een discussiegemeenschap. Je denkt door over alle grote vragen. Dat vind je na je studie nergens meer zo en is dus de basis voor je leven.'

“Wie maakt er een tientje van!?” schreef Klaas Schilder dan’

Akkerman: ‘Het unieke aan Kampen is toch de community. Het is hecht. Een plek waar je voor elkaar zorgt, op elkaar let, waar het gezellig is.’ Harinck: ‘Daarbij komt dat je er echt een vak leert. Talen, Bijbel, dogmatiek. Dat is heel belangrijk. Bij de faculteit theologie aan de Vrije Universiteit werd wel eens gevraagd of het onderwijs wel op niveau was. Bij Kampen niet. De basis was altijd in orde.’

Wat kan de universiteit voor alumni betekenen?

Akkerman: ‘Niet iedereen kijkt even positief op zijn of haar studietijd terug. Toch hebben we alle oud-studenten wat te bieden: een netwerk, persoonlijke ontwikkeling, cursussen waarin je het vak bijhoudt of je bezint.’ Harinck: ‘En ook een ‘wij-gevoel’. Als je iemand tegenkomt die ook hier gestudeerd heeft, geeft dat direct een band. Vooral voor 1945 was dat heel duidelijk. Predikanten van de VU en van Kampen herkenden elkaar. Er waren gemeenten die vooral dominees uit Kampen beriepen.

Die traditie is er nu zo niet meer. Tegelijk is Kampen binnen theologisch Nederland veel belangrijker geworden.

De rest van de opleidingen is deels verdampt en dat geeft een bredere verantwoordelijkheid. Kampen staat met zijn alumni vanouds voor een bepaald kerkelijk profiel. Vandaag representeren ze meer dan voorheen ook de stem van het christelijk geloof in de samenleving. Stel je eens voor dat de opleiding er niet meer is en nieuwe voorgangers niet meer worden gevormd. Dan gaat er echt iets verloren. Een dominee verwoordt in onze samenleving iets wat anderen niet kunnen of durven, soms zelfs voor mensen die niet geloven. Dat wordt hier geleerd en geoefend. Om dingen goed te kunnen verwoorden, heb je bagage nodig. Theologie is een vak. Juist de opleiding creëert het besef dat vakmanschap nodig is en houdt het respect voor de vakman in stand. Zo geeft de universiteit predikanten en theologen ook eigenwaarde.’

Akkerman: ‘Natuurlijk verandert dat vak. Vandaag zijn we anders kerk dan vroeger. Maar daar wordt juist hier expliciet over nagedacht. Oud-studenten kunnen daarbij helpen door hun praktijk en de vragen die deze oproept met de universiteit te delen. Daarom hopen we veel oud-studenten te ontmoeten op de alumnidag. Voor de gezelligheid, maar ook om van elkaar te leren.’



Ik ga op vakantie en ik neem mee ...

MEER DAN 200 VIDEOCOLLEGES

OVER PASTORAAT, SPIRITUALITEIT EN GELOFSOPVOEDING; MISSIONAIR JONGERENWERK, WETENSCHAP EN ETHIEK; BIJBELBOEKEN, PRAKTISCHE THEOLOGIE EN PSYCHOLOGIE; CULTUUR, SAMENLEVING EN NOG HEEL VEEL MEER

BEKIJK DIRECT WAT WEETWATJEGELOOFT.NL JOU TE BIJDEN HEEFT

- Verschillende gratis videocolleges
- Onbepikt kijken voor € 5,50 per maand of € 49 per jaar
- Speciale abonnementen voor studenten en kerken
- Korting voor abonnees op studiebijeenkomsten
- 100 deskundige docenten aan wie je een vraag kunt stellen

AKZ+ Weet wat je gelooft

is een samenwerkingsverband tussen TU(A), TU(K) en Viaa(Z) en wil dat betrouwbare geloofstoerusting bereikbaar is voor iedereen. We hanteren betaalbare prijzen, wat ons mede afhankelijk maakt van giften. Draag je ons werk een warm hart toe? Word abonnee en/of maak een gift (fiscaal aftrekbaar) over op NL39ABNA0428237592, t.n.v. Theologische Universiteit, o.v.v. "gift AKZ+".



AKZ+ WEET WAT JE Geloof